

# KAMP

## TOETANCHAMON

Laat je hersenen kraken

Trek jezelf terug en maak de mooiste  
kleurplaat

Drolletje xd

Nuttige achtergrondinfo  
- Toets: morgenavond-

VERVOLG VERHAALTJE

Vlotjes vloten

Potten & pannen, deksels drommels



# KSA HERSENKRAKER

Naam \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

T	N	E	T	P	J	H	Q	L	D	G	V	D	A	N	W	H	A
G	S	V	U	A	J	F	J	W	C	U	P	K	S	A	W	J	N
E	U	Q	W	A	S	P	L	A	A	T	S	I	E	W	B	H	O
O	R	O	D	S	P	O	O	K	T	O	C	H	T	U	E	B	R
L	I	D	I	U	B	X	V	I	H	K	J	Y	A	Y	T	O	O
P	V	E	J	T	L	A	A	J	S	J	K	V	R	L	P	U	C
S	R	B	X	Y	S	E	S	M	A	R	O	W	Y	M	Y	D	R
G	V	K	B	C	T	B	H	L	C	N	V	S	A	O	G	L	I
N	K	W	G	O	I	I	F	C	D	N	R	N	W	N	E	E	V
I	A	L	O	M	N	N	L	L	Q	W	N	H	Q	D	M	I	I
D	A	X	Q	G	Y	D	I	N	D	V	D	E	X	M	R	D	E
I	R	W	Q	G	Y	E	S	G	V	N	L	G	B	A	O	I	R
E	T	R	E	V	D	X	D	V	V	B	X	A	B	S	F	N	C
L	J	V	S	S	C	R	E	I	Z	E	L	P	G	K	I	G	H
U	E	S	K	O	K	S	S	L	Y	D	T	E	C	E	N	J	Q
L	K	R	E	W	W	U	O	B	V	R	T	H	H	R	U	I	C
C	E	H	U	D	O	H	Y	T	E	D	I	M	A	R	I	P	S
Q	Q	N	D	H	O	M	T	W	Y	N	X	H	Y	P	O	T	O

- AVONDLIED
- CORONA
- KAARTJE
- LEIDINGSPLOEG
- PIRAMIDE
- RIVIER
- TENT
- VLAG
- BONDS
- EGYPTE
- KOKS
- MONDMASKER
- PLEZIER
- SJAALTJE
- UNIFORM
- WASPLAATS
- BOUWWERK
- HUDO
- KSA
- OUDLEIDING
- RAMSES
- SPOOKTOCHT
- VIRUS

KLEURPLAAT voor 1-KNIM  
BINNENBRENGEN MAG! NAAM:

BAN:



KLEURPLAAT voor de iets meer gevorderden (SJO - +16)

BINNENBRENGEN MAG! NAAM:

BAN:



DOOLHOF VOOR EXPERTS

*KSA Doolhof*



## **Encyclopedische weetjes voor de oudsten.**

Ik weet ik weet wat jij niet weet, dus lees maar bij de vleet:

De eerste Egyptische piramide is ruim 4500 jaar geleden gebouwd als grafmonument voor een Egyptische farao, de toenmalige heerser. Zijn opvolgers volgden hem in deze begraafwijze en zij werden net zoals hun voorganger na hun dood gemummificeerd en met kostbaarheden en persoonlijke bezittingen in het binnenste van een piramide gelegd. In totaal zijn er circa 80 piramiden bewaard gebleven, gebouwd over een periode van ongeveer 1000 jaar.

De vroegste vorm van een piramide is de mastaba, een doosvormige constructie waarin belangrijke personen begraven werden. De trappenpiramide van farao Djoser in Saqqara is de eerste stap naar de bouw van ware piramiden.

De Piramide van Djoser is een trappenpiramide in Saqqara, gebouwd voor de Egyptische farao Djoser en ontworpen door zijn vizier Imhotep. De piramide is, voor zover bekend, het eerste gebouw dat volledig in steen was opgetrokken.

Het piramidecomplex werd gebouwd in een plek waar al verschillende oudere mastaba's uit de 1e en 2e dynastie stonden, Het stond ten zuidwesten van het mastaba veld. De plek waarop het complex werd gebouwd was al in gebruik door een aantal koningen uit de 2e dynastie. De graven die bekend zijn, zijn die van Hotepsechemoei en Ninetjer.



De piramide bevond zich in een heel complex, dat zich binnen een rechthoekige omheining (544 x 277 m) bevindt. De muur er om heen was 11 m hoog en had slechts één toegang. Voor die tijd een enorme afmeting. Binnenin stond een koer, het Heb-sed-hof, kapellen, het serdab-hof, het zuidelijk huis en noordelijke huis en de dodentempel waar de koning vereerd werd. De meeste gebouwen uit die tijd werden opgevuld met rommel maar de gebouwen uit dit terrein werden prachtig versiert met groen-blaauwe tegeltjes.

De gebouwen in het complex waren gebouwd van natuursteen. Dit was de eerste keer dat ze dat deden. De gebouwen zijn gebaseerd uit de tijd van de 2e dynastie. En veel gebouwen lijken (zoals de heb-sed-hof) sprekend als getekend op de hiërogliefen. Onderzoek heeft uitgebracht een deel van de gebouwen nadat ze opgeleverd werden door Imhotep gelijk weer werden begraven, blijkbaar waren ze niet bedoeld voor de levenden maar voor de doden.

De trappenpiramide is oorspronkelijk niet als dusdanig opgezet, maar begon als mastaba, een klassieke Egyptische grafvorm. In latere stadia werd het grondvlak vergroot, tot uiteindelijk 126 bij 109 meter, en werden steeds kleinere trappen toegevoegd. Uiteindelijk kwamen er zes trappen voor een totale hoogte van meer dan 60 meter. Onder de piramide zijn er verschillende galerijen en kamers en één van die kamers is de eigenlijke grafkamer. Er is in de zuidelijke muur een klein graf, waarin het Ka-beeld van de farao stond. De naam trappenpiramide stamt niet uit de vroegere tijd maar uit de 19e eeuw. Het heet zo omdat de piramide niet echt een piramide is, men kan als het ware op de trappen lopen.

De knikpiramide van Snofroe was de eerste 'echte' piramide van Egypte, maar blijkbaar is de bouw niet vlekkeloos verlopen. De piramide neemt plots een kleinere hoek (van  $54^{\circ}28'$  naar  $43^{\circ}22'$ ). De reden hiervoor was dat de druk te groot zou zijn en de piramide zou instorten. Snofroe had naast deze piramide nog twee andere: de Rode piramide van Snofroe en de trappenpiramide van Snofroe.



Vlakbij de hoofdstad van Egypte, Caïro, liggen 3 heel beroemde piramiden. Ze worden de 3 piramiden van "Gizeh" genoemd. Het zijn niet de oudste maar wel de mooiste piramiden. Ze zijn gebouwd door farao Chefren, Cheops en Mykerinos. Lees hieronder het verhaal over deze merkwaardige bouwsels.

Er zijn heel veel piramiden gebouwd, over de hele wereld. Maar er zijn er maar 10 van vaste steenblokken gemaakt. Deze 10 piramiden liggen vlak bij elkaar, op zo'n afstand van 80 kilometer. De 10 piramiden zijn gebouwd in de derde en vierde dynastie. In meer dan 100 jaar tijd dus. Meer dan 25 miljoen ton kalksteen werd gebruikt om deze piramiden te bouwen, in een hoog tempo. Waarom maakte men deze piramiden?

Men ontdekte dat de schachten gericht stonden op sterren. Aan de linkerkant zijn de schachten gericht op de ster Sirius en op het sterrenbeeld Orion. De schachten rechts zijn gericht op sterren in het sterrenbeeld Draco (slang) Waarom deden de Egyptenaren zoveel moeite om deze schachten te laten wijzen op sterren? Om dat te begrijpen moet je wat afweten van de Egyptische godsdienst. De Egyptenaren geloofden in een leven na de dood. Ze dachten dat je ziel na je dood naar de sterren zou gaan. Goede zielen zouden zich voegen bij de koning van de onderwereld, Osiris genaamd. In één van de oudste hiërogliefen staat dat de ziel van de dode farao naar het sterrenbeeld Orion zou afreizen naar Osiris toe.

De andere ster, de ster Sirius, was ook van enorm belang voor de Egyptenaren. Sirius is 23 x zo helder als onze zon en heeft een diameter die ook 2 keer zo groot is. Het is de 5e ster van ons

vandaan en is na Alpha Centauri de eerste zichtbare ster. Sirius staat op 8,7 lichtjaren van de aarde af. Sirius werd door de Egyptenaren gezien als de ziel van godin Isis.

Een dikke 20 jaar geleden kwam de ster Sirius vreemd in de kranten. Een Afrikaanse stam in Mali, de Dogonstam, vertelde dat er ooit buitenaardse wezens afkomstig van Sirius waren geweest. De Dogonstam wist zelfs dat de ster Sirius niet één ster was, maar dat er nog een hele kleine ster naast zat. Ook wist de Dogonstam te vertellen in hoeveel jaar de ster Sirius om haar as draaide.



Pas in de jaren 80 bleek de Dogonstam gelijk te krijgen! De krachtigste telescopen ontdekten toen inderdaad een andere kleine ster rond Sirius. En de omlooptijd klopte ook...

Behalve dat de aarde draait, maakt onze planeet ook een rare schommeling. Deze schommeling noemen we "precessie". Iedere 25.600 jaar heeft de aarde zo'n schommeling gemaakt. In deze periode schuiven de sterren dus steeds een beetje omhoog en naar beneden.

De piramiden bij Gizeh zijn de laatste van de zeven oorspronkelijke wereldwonderen. (resp. de hangende tuinen van Babylon, de tempel van Artemis in Efeze, beeld van Zeus in Olympia, mausoleum van Halicarnassus, Colossus van Rhodos en de vuurtoren van Alexandrië).

Hoewel er in ruim 1000 jaar tijd ongeveer 80 piramiden gemaakt zijn in Egypte zijn de piramiden bij Gizeh het beste bewaard gebleven. De constructie is zeer solide en alleen de bovenste laag, van witte kalksteen, is van de piramide verdwenen. Deze piramiden werden gebouwd door drie koningen van de vierde dynastie. Cheops, Chefren en Mykerinos. De eerste had het grootste bouwwerk laten bouwen, en bleef zelfs 4000 jaar lang het grootste bouwwerk. Het was niet zomaar een bouwwerk. Onder de piramiden is namelijk de grafkamer van de farao. De piramiden dienden namelijk als bescherming voor het lichaam van de farao. Maar waarschijnlijk was dat niet de enige reden. Er zijn hierover verschillende theorieën. Waarschijnlijk moest de piramide helpen bij de reis van de farao naar het hiernamaals. De schuine helling kon worden aangezien voor een trap naar hemel. De vorm kan echter ook wijzen op de oerberg die in het scheppingsverhaal uit het water oprees. Hoewel de betekenis nog niet duidelijk is, zijn ze in ieder geval wel geslaagd in het bouwen van een gigantisch graf, dat door de constructie de tand des tijds heeft doorstaan. De piramide



was echter niet een het enige dat de gebouwd werd voor de rituelen als de farao was gestorven. Rondom de piramiden is een compleet complex dat de uitvaart van de farao moest regelen. Aan de oostzijde van de piramide was een dodentempel die verbonden was met een tempel die aan de rivier lag. Dit was de staatsieweg voor het lichaam van de overleden farao als deze naar zijn laatste rustplaats gedragen moest worden.

## **De bouw van de piramiden**

De plaats waar de piramiden moesten komen was op de westoever van de Nijl. Op de westoever ging elke dag de zon onder en dat werd geassocieerd met de dood. Op de plaats waar de piramiden nu staan, ligt een enorm kalkstenen plateau dat een prima ondergrond verzorgde voor het immense bouwwerk dat er moest komen. Hoewel de bodem niet vlak was heeft men gewoon met de contouren van de bodem mee gebouwd. Alleen rond de piramiden heeft men de bodem vlak proberen te maken.

Omdat de piramiden al ruim voor de geboorte van Christus werden gebouwd zou men verwachten dat de technische middelen niet voorhanden zouden zijn om een bouwwerk te vervaardigen dat vrijwel geen afwijkingen vertoond. Niets is minder waar. De piramiden zijn angstvallig precies. Men heeft in die tijd geprobeerd de muren evenwijdig te laten lopen aan de windrichtingen. De afwijking in deze is minder dan 1 graad; slechts 3 minuten. De fundering, waar we het zo even ook over hadden, had een verschil van ten hoogste 2 cm. Opmerkelijk op zijn minst!!

De stenen van de piramiden werden even ten zuiden van de bouwput gewonnen. Om de bekleding van de piramide te verzorgen vonden de Egyptenaren deze stenen niet goed genoeg. Uit Turah, aan de andere kant van de rivier, werden daarvoor speciaal blokken kalksteen van een kleine 2,5 ton overgevoerd om voor dit doeleinde te gebruiken. De grafkamer was echt een verhaal apart en daarvoor werden granieten stenen gebruikt. Maar deze moesten zelfs helemaal uit Aswan komen. En dat ligt ongeveer een kleine 1000 kilometer verder naar het zuiden. Dat was overigens niet het enige graniet dat men nodig had. Voor het afsluiten van de toegang van de piramiden had met een constructie van stenen van dit materiaal in gedachte, vanwege de sterkte van dit gesteente.

De piramide van Cheops heeft drie vertrekken waarvan één uitgehouwen is in de bodem onder de piramide. De koningskamer bestaat helemaal uit het rode graniet uit Aswan en bevat een sarcofaag van hetzelfde materiaal. Boven deze kamers zijn vijf andere kamers ontworpen met enorme granieten balken die de druk op de koningskamer moeten verdelen. Dit principe is ook toegepast in de grote galerij, het verschil is alleen dat je hier dus ziet dat het één geheel is van stenen, die tabs naar elkaar toe lopen. Daarnaast hebben de bouwers van de piramide gangen van ongeveer 20 cm gemaakt die wijzen op het sterrenbeeld Orion en de poolster zodat de ziel van de koning naar deze sterren kon reizen.

Dit alles werd in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken niet door slaven gemaakt. Alle arbeidskrachten waren betaalde krachten. Een aantal van hen werkten alleen aan deze gebouwen als het Nijlwater hoog stond en zij niets op hun akker konden doen. Naast deze seizoensarbeiders waren er ook mensen die wel de hele tijd aanwezig waren. Rondom de arbeiders die aan de piramiden werkten was er een netwerk aan mensen die voor hun eten zorgden. Schattingen lopen uiteen over het aantal dat in totaal werkten aan deze enorme bouwwerken, maar 20.000 à 30.000 mensen moeten er toch wel nodig zijn geweest.

## **Wetenswaardigheden over de piramide van Cheops**

Benodigde bouwtijd: ca. 23 jaar

Lengte aan de voet 230,33m

Hoogte 146,59m

Helling van de zijanten  $51^{\circ} 50' 40''$

Gemiddelde afwijking t.o.v. geografische noorden  $0^{\circ} 3' 6''$

Inhoud 2.600.000m<sup>2</sup>

Aantal gebruikte stenen ca. 2.300.000

Gewicht per steen ca. 2,5 ton

Gewicht van granieten dekstenen 50-80 ton

Benodigde arbeidskrachten 20.000-30.000

## **De Verschillende piramiden**

Men had 4 verschillende piramides. (zie afbeelding hierboven)

1) Mastabagraf: deze werden vooral gebouwd tussen 2920 – 2323 v. Chr. Een

farao die dit soort piramide liet bouwen was Akhethétep.

2) Trappiramide: deze werden vooral gebouwd tussen 2649 – 2575 v. Chr. Een

farao die dit soort piramide liet bouwen was Djoser.

3) Knikpiramide: deze werden vooral gebouwd tussen 2575 – 2465 v. Chr. Een

farao die dit soort piramide liet bouwen was Snofroe.

4) Piramide: deze werden vooral gebouwd tussen 2575 – 1640 v. Chr. Een farao die dit soort piramide liet bouwen was Cheops.

# Wist Je Datjes

Wist je dat...

- Fé rijst niet saai vindt?
- Fé en Trijn niet weten wie het vuilst was tijdens para?
- Het een beetje koud was enzo?
- Fé 4 balletjes in haar soep had?
- Trijn rijstkorrels aan haar mond hangt in plaats van in haar mond?
- Trijn met een lange ij geschreven wordt?
- Pieter een groot bloeddorstig beest gezien heeft tijdens spooktocht?
- Anouk harder weent dan Tessa?
- Lies (koks) een heuvel gezien heeft in het midden van 't padje? (hond of steen???)
- Een chow chow een blauwe tong heeft en het baasje mega gespierd is en ook een blauwe tong heeft?
- Fiere baasje super sexy vindt (en de tarzan van bilzen is?)
- Louis een traan heeft gelaten na 4 lepels mayonaise?
- Roel een pillamp heeft van lid Sterre die thuis is?
- Aria winterjassen draagt op kamp en die winterjassen op die van Ferre lijken?
- Pieter zijn pet vandaag (dus eergisteren) 6 jaar is geworden?
- Pieter vergeet?
- De mast heel schuin staat?
- Rosa en Hannelore om ter eerste een worst moesten zoeken in de sterfput?
- Naomi heel de para een worst in haar mond droeg?
- De appelblauw zeeegroene vijver nu kakbruin kleurt door jullie vieze vuile lichamen?
- Dit hele kamp manjakaal BOTER is?
- In het midden van de eetkring een put van +/- 10 centimeter diep is?
- Aria wil de zure room persoonlijk bedanken?
- Iemand van de leiding stiekem helium inhaleert op de HUDO?
- Hanne nog niet kan wassen? Lien zal haar moeten helpen!
- Margot de chilliiee niet op kan door al die kaas?
- Charlotte meer dan 60 muggenbeten heeft? Zestig he!!
- De Sahara hier dicht bij is?
- De +16 niet echt een medisch onderbouwde achtergrond heeft?
- Hendrik ziet van 100 km ver en altijd tandenborstel bij heeft?
- Hendrik, Tijs en Ferre een kleine naaktslak in hun broek hadden tijdens para?
- Naaktslakken krimpen tijdens para?
- Ferre op date gaat in Aziatische sferen?

- Er tijdens paracommandotocht 4 golfkarretjes vol met mensen voorbij de OUI CHEF post kwamen vol verwondering keken?
- Fiere er tijdens de spooktocht uitzag of ze gevochten had met een mummie?
- Je kaat en Kaat uit elkaar kan houden omdat de ene krullen heeft en de andere Ros is?
- Maram vroeger de enige koe was die thee kon melken?
- Tessa een patermoskee draagt?
- De sjo 's nachts de warmte opzoekt bij elkaar?
- +16 niet zeker is of Quinten op Hanne of op Ferre is?
- Iedereen of toch bijna iedereen Louis zijn blote poep heeft gezien omdat de hudo brak is?
- Roel en Casper ge'en Hudo kunnen rechtzetten?
- Naomi altijd leugens vertelt?
- Lien en Hendrik al gekust hebben?
- In de sjotent een speciaal soort rubber gevonden werd?
- Nanou heel hard veranderd is sinds 1-2?
- Tijs stinkt (een beetje) en Hendrik ook?
- Rosa een heel rare lacht heeft?
- Ferre zijn tanden 4x per dag poetst, ongeveer 5 a 10 minuten per keer?
- En hij daarvoor verschillende tandenborstels heeft?
- Tijs een viesneus is en Roos heel veel lust?
- Ferre dus een tandenborstel heeft voor zijn tanden, tong en oren?
- Iemand van sjo iets mee heeft dat niet mag?
- Sjo heel veel uren heeft in 24 uren-spel of zelfs 48 uren spel?
- Niel zijn Nederlands achteruit gaat en daarbij ook dat van heel de sjo?
- Louis tijdens para op sid van ice age leek? Of op een fret?
- Sjo geen gsm bij heeft?
- Scouts arendonk soms rare mensen zijn?
- Astrid Casper heeft opgeleid als lijnrechter?
- Collin zijn naam verkeerd werd geschreven door onszelf en het dus COLIN is?
- Casper DR best basic is?
- Julie met haar Trui heel de internetverbinding naar de vaantjes heeft geholpen?
- De printer van de boekjes Aria in zijn poep heeft genepen?

Hier houdt het op, ciaokes.

# Verhaaltje

De KSA vrienden konden hun ogen niet geloven! Het was net alsof ze een paradijs waren binnengereden met de trein. Regenbogen en palmbomen, maar ook hoge bergen in de verte en een waterval die kletterend overging in een wilde rivier. Wauw, riep David, hier kunnen we ons wel amuseren! Komop, laten we op avontuur gaan. David wilde net een grote pas nemen om uit de trein te stappen, toen Nick hem tegenhield. NIET DOEN!! Straks komen we nog in de problemen, de leiding zei dat we pas moesten afstappen in Luik. Ik ga niet mee, zijn jullie gek geworden? Straks krijgen we al drill op de eerste dag van kamp. Oké, dan blijf je maar alleen op de trein achter, maar wij nemen de snoepzak mee. Wie laatst aan die kromme boom is, is een ZEEKOE!!! De vrienden gingen ervan door. Ja maar, jammerde Nick, wacht op mij!!!!

Nick was laatst.

Toen de jongens aan de kromme boom stonden te lachen, hoorden ze de trein weer in gang schieten, TUUUT TUUUT en daar verdween hij al in de verte. Tja, dan moesten ze een andere manier vinden om op kamp te geraken. Hopelijk komen we net optijd voor de groentesoep, hmmm! Wat konden de koks toen ook al heerlijk koken.

Hé, er zit een mus'ke op die tak, zag Timothy. Het muske keek naar beneden en sprong toen bovenop het hoofd van David. Goede middag heren, welkom in de tuin van krankzinnigheid, zei de mus. Hun monden vielen open van verbazing, een pratende vogel?! Euhm, zingen kan ik ook als jullie dat liever horen, zei de mus. Ga weg lelijke vogel, ga van mijn klak af! Riep David. Nou, ik heet jullie welkom in mijn tuin en dit is wat ik ervoor terug krijg? Hierse, een nat kakske op die klak van u!

De mus vloog weg en riep dat de jongens het pad moesten bijven volgen om de weg naar het kamp terug te vinden. **O,ja voor ik het vergeet: blijf weg van de *pinkende croo!***

De mus was nu al ver weg, dus de jongens hadden haar niet goed verstaan... Wat zei die vogel nu? Blinkende vlo, of was het nu stinkende SJO? (aan jullie de keuze wat het meest waarschijnlijk is) Laten we dan maar alle blinkende SJO'ers en stinkende vlooiën ontwijken op ons pad! Dat vond iedereen een goed idee. Het groepje vrienden wandelde verder het pad af tot ze op een gegeven moment moesten stoppen aan de rivier. Het pad liep verder aan de andere kant van het water en in de grond stak een houten bordje met daarop geschreven: *Pas op voor onderwaterkrapuul.*

Ahaaaa, gelukkig heb ik waterschoentjes bij in mijn valies, riep Timothy. (Timothy was zo'n lid dat altijd zijn volledige bagage meenam op de trein) Die komen van pas!! Dapper als hij was, stapte hij de rivier in met zijn waterschoentjes en bereikte zonder problemen de overkant. Voilà, komen jullie nog? Riep Timothy naar zijn vrienden. De rest van de groep stond erbij en keek ernaar. Zonder vlot ging het hen niet lukken, dus begonnen ze tussen het riet te zoeken naar hout om een vlot te bouwen. Tijdens het zoeken moest Nick plots lachen: HAHAHA, jongens kom kijken, hier zit een kikker in het riet, op de schoot van zijn moeder! Ze hadden nu echt geen tijd om kikkers te vangen. Je moet hout zoeken, Nick, geen kikkers. Ja, maar die kikker heeft precies zoveel verdriet, stotterde Nick. Doe niet zo stom, dat kan toch helemaal niet. Komop straks loopt Timothy al verder zonder ons, zei David. De jongens bouwden verder aan hun vlot tot het klaar was om te water te gaan.

Zou het drijven? Zouden ze hiermee heelhuids aan de overkant geraken? Dat vertellen we jullie in de volgende kamptoet.

## Over vlotten gesproken... hoe bouw je dat eigenlijk???

### Stap 1: verzamel materiaal

- 2 drijvende banden/tonnen
  - leg ze naast elkaar zoals op de foto
  - pas dan met je grootste stappen de lengte van de banden of tonnen af om een schatting te maken van de lengte van de balken
- 2 lange balken (best dezelfde lengte)
- 4 kortere balken (dezelfde lengte)
- sjortouw

### Stap 2: nu wordt het wat moeilijker.. maak het kader met de balken

- leg de lange balken evenwijdig met elkaar
- leg nu de eerste korte balk erop
- en sjorren maaaaar!!!! Als je niet weet hoe dit moet.. zal jullie leiding wel eens een sjorlesje geven
- sjor vervolgens de andere korte balken ook vast op de lange balken
- LET OP! Houd goed in de gaten hoe ver je de korte balken van elkaar plaatst.. dit gat moet overeenkomen met de band of ton!

### Stap 3: de banden/tonnen aan de balken vastmaken

- Leg de banden op hun plaats in het houten kader
- Maak deze vast met touw door een aantal keer rond de balk en rond de band te gaan
- Maak de banden ook aan elkaar vast met touw

### Stap 4: zoek of maak een roeispaan (een stok of je sterke armen zijn ook goed)



# Recept: heksenstoverij

Voor de creatieve kokken en kokkinnen onder ons..

Wat heb je nodig?

- Een kookpot of een put in de grond (voor de echte stoute heksen)
- Een stok om te roeren en te pletten (of je handen/voeten: hoe vettiger, hoe prettiger hehe!)
- Natuurlijke ingrediënten zoals:
  - Zand
  - Blaadjes
  - Gras
  - Water uit de rivier
  - Wier uit de rivier
  - ...

Hoe maak je het?

- Alles in de pot of put
- Veel plezier beleven aan het pletten en roeren
- Goed afkruiden met alle gekke kruiden die jullie kunnen vinden

Tip: Wie weet willen de koks wel eens van jullie brouwsel komen proeven...  
of jullie leiding verrassen mmmh!!!



Met dank aan:

ctp  digitalprinting