

Daily Toeter

KSA SJB

V.U.: Floris Voorthuyzen Oude Dijk 74 2300 Turnhout België



Jaargang 1 | Nr.9
Augustus 2020
Dagelijks

Hoi kindering!!

Wanneer jullie dit lezen zit het kamp er jammer genoeg op. Jullie zitten nu in de bus richting huis, en wij van de Redaktie zijn al lang gedoucht en zitten nu thuis in een zetel lekker te niksen (we zijn super vroeg vertrokken deze ochtend).

We laten jullie uiteraard niet met lege handen vertrekken, en daarom geven we jullie nog deze extra dikke editie van de Daily Toeter mee, om een mooi kamp nog beter af te ronden.

Ik wil jullie nog bedanken voor de vele wist-je-datjes die jullie komen vertellen zijn tijdens de halfplatte rust. Door jullie inbreng is het boekje nog zo veel leuker geworden!

Veel leesplezier en tot volgend jaar!

Froris



Redaktioneeltje

Redaktioneeltje

**Wat krijgt
een appel die
geen werk kan
vinden?**



**Weet ik
niet schat**



**Een
fruitkering**



**Wat vind
je van m'n
windjack?**

**Ik ruik
'm nog niet**



Kakhiel

Kakhiel

**Bedankt,
we sturen
u een WhatsApp
als het medicijn
klaarligt**

**Haha een
APPotheek**



**Hou
je bek**



Einde, doe!

Kakhiel

WAT LEEST BAS VANDAAG?



BAS LEEST

BAS LEEST

wIsT jE DaT...

-de leden van 1-3 dit kamp geen wist-je-datjes zijn komen vertellen?

-Fe en Ona de egelkam hebben uitgevonden? Het is een handig gadget waarmee je je haar kan kammen, een spiegeltje hebt en je kan het ook gebruiken om speldjes op te bergen! De egelkam is vooral handig om mee te nemen omdat die zo klein is.



Wist-je-datjes

-Roos iets te verslaafd is aan op mensen hun huid te tekenen, en Fe daar levend bewijs van is?

-Roos van tomaten houdt en later een tomattoo wil?

-Fiere al het hele kamp appels mist? (kijkt heel boos)

-Floris fruit mist over het algemeen?

Wist-je-datjes

wIsT jE DaT...

- Floris ook zijn zusje mist?
- Fiere niemand mist behalve haar 2 katten?
- Fe Donald Trump mist?
- Fe een savage is en een Donald Trump knuffel wil?
- Fe verslaafd is aan adopt me?
- Roos en Fe van 4-6 fan zijn van Billy Eilish?
- Fiere liever luistert naar de muziek van haar katten?
- Roos altijd honger heeft?
- Roos en Fiere het tafeltje bij de Redactie hebben gesloopt?
- ze het nu zelf terug in recht mogen zetten?
- dit makkelijker gezegd dan gedaan blijkt?
- het uiteindelijk wel gelukt is?
- Fiere nu een splinster heeft?
- Jens tegen venster glenster zegt?
- Ona haar t-shirt verkeerd aanheeft?
- Floris zijn auto is kapot gegaan door een olielek?
- de auto nu gerepareerd is?
- de westpool ten zuiden van de oostpool ligt?
- jacky gruune bananen?
- Jezus zijn magische krachten misbruikte om blad steen schaar te winnen?
- de gemiddelde cactus meer water bevat dan de gemiddelde niet-cactus?
- er per Kelvin meer cola in Pepsi zit dan in echte cola?
- Ferre en T(h)ijs in 1-3 en SJO zitten?

Wist-je-datjes

Wist-je-datjes

Liefste 1-3'ers

Wat was het toch een geweldig jaar! En het is allemaal ook zo snel voorbij gevlogen. We hebben zoooo veel beleefd dat we het even is moeten opfrissen.

Herinneren jullie bijvoorbeeld ons supertof 1-3 safariweekend nog? Lekker in de modder vuil worden en jullie beste knuffeldiertjes leren kennen. Van dat weekend gaan wij zelf nooit vergeten hoe veel jullie wel niet op konden!! Hotdogs, koekjestaart, pizza, cornflakes, maakt niet uit wat. Jullie zogen het allemaal op zoals stofzuigers. Slecht ingeschat van ons dus, maar goed we zullen het meegeven aan de leiding van volgend jaar. ;)

Naast het weekend hadden we natuurlijk nog andere supertoffe dingen beleefd. Kampen bouwen kunnen jullie als de beste, en dat met volle motivatie! Of weten jullie nog die ene keer met jullie natuurschilderijen? Het was fijn om een groep te hebben die er elke week weer zin in had om gewoon te ravotten en vuil te worden! Soms waren jullie ook wel iets te wild, zeker die ene keer toen één van jullie zijn schoen had verloren in de modder (Die nog steeds en waarschijnlijk voor altijd kwijt zal zijn.)

Kortom: een geweldig goed jaar!

Weten wat jullie wat ook geweldig was? Het kamp! We hebben deze week:

Pannenkoeken gemaakt met ons geweldig bakkerspel, heel veel maar echt heeeel veeeeeel In de vijver gezwommen. Met saarbij horend jullie geweldige bommekes in de vijver, en de superleuke waterpistoolwedstrijdjes die we nog hadden. Echte waterratten dus! Natuurlijk hebben we ook luidkeels de ksa klassiekers gezongen bij de zangstonen. Een persoonlijk favorietje ook: het kussengevecht dat we deden rond ons kaarsvuuravondje! Vaak werd er ook (Iets te veel) stiertje gespeeld op Aria zijn rug, daar gaat hij nooit meer van bekomenwaar & onze tshirts kleuren was natuurlijk ook een hoogtepunt!

1-3

Het was het grootste avontuur voor jullie van 2020. Een grote sprong voor zowel jullie als jullie ouders, en soms ging dat moeilijker, maar jullie hebben dat echt FANTASTISCH gedaan! Wij zijn als leiding super trots op jullie. Over jullie gesproken: we hebben nog wat liefs te zeggen persoonlijk.

Beginnen doen we meeeeet:

Ferre! Misschien wel de grootste eter van heel de ksa. Jouw maaginhoud is 7 keer groter dan jezelf: of het nu hotdogs, heeten duvel, pasta of broccoli met peper en zout is. Het gaat er allemaal even vlot in. Jou te zien ravotten met je maatjes geeft ons als leiding een warm gevoel, en bommetjes placeren in de vijver doe je sowieso als de beste!

Leon, jij bent sowieso de rustigste van de groep, maar zeker niet de saaiste! Een heel aangename jongen met het hart op de juiste plek. Een worstel of watergevecht tussen jou, Ferre, Aster en Aria was gegarandeerd een pleziertje om naar te kijken.

Aster: Jij bent verreweg de knuffelbeer van de groep. Altijd leergierig om meer te weten te komen over alle tradities van de ksa. Ook jij had het soms moeilijk met de heimwee maar we hebben allemaal gezien dat jij het voortreffelijk overwonnen hebt!

Heyyy Tuuli!! Wat ben jij toch echt een zotte doos! Van jou worden we spontaan zo goedgezind. Een echte liefhebber van dino's en draken. Jouw fantasie gaat oneindig ver en daar houden we van. Houden zo Tuuli!

Marco Marco Marco, dit kamp zijn we erachter gekomen dat jij wetenschapper wilt worden, en dat past dus echt perfect bij jou! Met jouw enorme hoeveelheid nieuwsgierigheid en oneindig aantal waarom vragen zijn we lang zoet. Houden zo!

Thijsjee!! Wat ben jij toch schattig! Altijd zo actief en meespelend. met jouw deegroller in de hand was jij altijd bereid om als echte bakker de strijd aan te gaan tegen everzwijnen en weerwolven. Vaak was het wat moeilijk om zo lang weg te blijven van je thuis. Maar uiteindelijk heb je je heimwee helemaal kunnen overwinnen, en daar zijn we enorm trots op!

Maram: de ma(ra)ma van de groep. Jij bent zoooo enorm volwassen en slim voor jouw leeftijd en draagt zorg voor iedereen. Je staat altijd klaar om spelletjes te spelen, maar met jou kunnen we ook perfect een gesprek voeren. Kortom, Maram is een zalig en voorbeeldig lid.

Tot slot willen we jullie bedanken voor het geweldig jaar en het fantastisch kamp. Het was een eer om van jullie leiding te zijn, want plezier hadden we zeker.

Groetjes

Margoreo Aritaart Sarahmandel xx



Liefste 4-6

Wat een kamp! Een kamp die voorbij is gevlogen. Dit jaar waren we met allemaal meisjes (we rekenen Gieter er even bij). Een Drama queen hier en drama queen daar maar toch zijn we een hechte groep worden.

Ook al was het niet zoals andere jaren toch was elke activiteit een toppertje. Zo hebben ze in het begin van het jaar heel veel lekkere WAFFELS verkocht. Dit allemaal om jullie een geweldig gala weekend te geven. Jammer genoeg heeft het stomme virus CORONA dit niet laten kunnen doorgaan. Zo zijn ook heel wat leuke activiteiten verloren gegaan.

Gelukkig hadden we nog een kamp waar we dit allemaal konden inhalen.

Gala dag was een geweldige dag. Zo hebben we onze enige echte MISS 4-6 gevonden, Marie. Ook hebben we allemaal onze PERFECT MATCH gevonden met als leukste spel Destibrie die een stier speelt. Als afsluiter dan nog ons geweldig feestje met lekkere snackies en drankjes.

Ook omgekeerde dag was geweldig. In de ochtend kip met rijst en curry, en dan cornflakes in de avond. Wie had dat gedacht? Ook de ochtend-gymnastiek deed jullie duidelijk deugd.

Die dag hebben jullie ook meteen bewezen dat jullie ook leiding kunnen zijn. In minder dan een half uur stond er een heel spel voor ons klaar.

We hebben een geweldig jaar gehad en dit allemaal dankzij jullie enthousiasme, gelach ... die elke week weer aanwezig was!

Onze 10 (drama) QUEENS:

Fe -> Het engeltje van de groep. Jij bent altijd lief tegen alles en iedereen. Het maakt niet uit waar we zijn of wat we aan het doen zijn, jij staat altijd klaar met een dikke knuffel en een lieve lach.

4-6

Marie -> onze Miss 4-6, Jij bent zeker een grote aanwinst voor onze groep. Ook al ben je niet altijd de luidste toch zorg je voor veel sfeer in de groep. Je hebt altijd veel creatieve ideeën en je bent altijd enthousiast. Je doet alles met een lach!

Fiere -> De volhardende KSA'er. Jij bent mee met elk spel en dit elke keer met een lach. je zit vol met energie. Zelfs de karweien doe je met plezier, en je trekt de rest van de groep mee.

Celeste -> Een leergrage dame. Je hebt dit kamp leren zwemmen in de vijver. Je hebt je angst voor vuur bijna overwonnen en je bent een heuse boomklimmer geworden. Doe zo voort.

Trijn -> De slimmerd van de groep. Met jouw leuke weetjes leren we nieuwe dingen bij. Je bent altijd verantwoordelijk voor de hele groep en bent geweldig goed in luisteren. Je helpt iedereen die hulp nodig heeft en dat is een zeer mooie eigenschap!

Dora -> Onze toekomstige bonds. Jij doet altijd met alles goed mee. Altijd klaar voor nieuwe uitdagingen en dit doe je telkens met zeer veel enthousiasme. Je hebt altijd zin in avontuur en er is niets wat jij niet leuk vindt. Zelfs tijdens de afwas krijg je de slappe lach ;).

Tessa -> Tessa, de luidruchtigste van de groep. Jij durft altijd je mening te zeggen en er komen dan ook vaak grappige ideeën uit. Je gaat graag overal op avontuur, dat hebben we gemerkt tijdens dagtocht.

Roos -> Je bent een echte vriendin voor iedereen. Iedereen kan tegen jou iets zeggen en je zal er serieus mee omgaan. Je bent ook een echte dierenvriend, zoals we konden zien bij kalfje Maroos.

Ona -> De schattigste van de groep. Jij kan van 's ochtends tot 's avonds een glimlach op ons gezicht toveren. Je kan goed om met de hele groep en bent lief tegen iedereen.

4-6

Angel -> Een echte leidster op jonge leeftijd. Jij speelt met plezier met de kleintjes van 1-3, zorgt ervoor dat ze goed mee wandelen op dagtocht en troost ze als ze heimwee hebben. Je hebt je naam niet gestolen!

Liefste leden, het kamp is voorbij en daarmee ook het hele jaar. We hebben met volle teugen kunnen genieten. Wij werden altijd blij van jullie en gaan jullie enorm hard missen! Dankjewel om dit mee een geweldig kamp te maken!

xoxo

Destibrie & Kaas & Gieter



Baarle vlechtzweet is een bergkristal met Philippe Geubels

Hey liefste knimmers

Hier is het dan, het langverwachte eindartikel.

We schrijven het liever niet en gaan gewoon alle jaren nog door met julie als leden, maar dat zou heel egoïstisch van ons zijn. Weh weh :(

Nu een persoonlijk bedankje voor jullie. Geniet ervan zoals wij van dit jaar hebben genoten.

Anouk: 1 van de nieuwtjes in de groep en ze past toch al zo goed in deze kaastaert van een groep. Soms rustig soms lui soms wild soms roddel-tante maar nooit kaas (dat kan je niet binnenhouden). We zijn zeer blij met jou als aanwinst in deze groep. Krokant. Misschien moet je 1 haarkleur kiezen en aan uw evenwicht werken (sorry, not sorry) maar voor de rest topgriet! Hopelijk blijf je in de KSA en wordt je een deel van de kern.

Jack: Jaques of Jacob of gewoon UZI is ook 1 van de nieuwe aanwinsten in onze Kinm sjit groep. Eindelijk een Romeo bij onze Julietten of een Ken bij onze Barbies. Hoe verder we gingen in het kamp hoe meer je op een echte KSA'er begon te lijken. We hopen oprecht dat je een echt lidsel van onze K(aa)SA gaat blijven. Een kaart kan je lezen maar een duikbril met je handen maken niet! IK ZIE ALLEEN MAAR GROEN.

Wiebe: SKATERGIRLLLLL. We wensen jou een perfecte skaterboy toe, maar als we het ons goed herinneren liever geen die in Jail skate. Haha gat in haar hoofd. Wiebe is de meest hardspelende energetische teart van de groep. Het is onmogelijk om haar kwijt te geraken aangezien je haar in een straal van 5 hectopascal nog kan horen. Haha gips rond uw arm. Dankjewel om een echt KSA'er te zijn in hart en onderarmbreuk en voorhoofdscheur.

KNIM

Jasmine: NOWWWWWW..... THIS IS EPIC! En Jasmine smells like poopoo en Jasmine is Marco en toch ook wel rapper Jasmine (uitgesproken als Djezmien) en ook wel een echte vechtersbaas (Wiebe helemaal gehandicapte gemaakt) en nu een opsomming van typische Jasmine uitspraken:

- Ma ma ma ma waarom...?
- Hej zwijg is
- Ja toch wel
- Oeee gedist
- Wait a damn minute
- Ozonkind
- Praat jouw zin

Ze staat haar vrouwtje en vaak haar Marco en dat doet ze zonder problemen als het middelpunt van de groep. Jij bent de lijm die ons samen houdt, behalve Wiebe haar botten.

Nanou: Een rustbewaarderster in de groep. Geen Nanou zonder een ochtendkreet OEHHHHH.

Ze ziet het zonnetje tussen de wolken. We kennen jou van dwerg tot nu een iets grotere dwerg, maar de schattigheid is nog altijd niet verdwenen. Dankjewel voor het leuke jaar, maar leer kaas eten of bloemkool want dat smaakt toch allemaal het zelfde nietwaar?

Rosa: We zijn ons GASJEEE misschien wel kwijt maar we hebben een echte kaasetende zeekoe in de plaats gekregen UUEOHEOUHHH-HHH!!! We verdenken haar van illegaal sterfputschuppen in haar vrije tijd, want op kamp kon ze abnormaal goed hard werken. Als we niet met jouw grappen lachen dan is het wel met jouw sauzige taertlach.

Hannelore: de wijze uil van de groep. Er is niks dat door jou niet opgemerkt wordt. Een trouwe KSA'er in hart en knieën, haha prikkeldraad, je bent een kreeft. Een eerlijke, actieve, behulpzame, zorgzame taert. Dankjewel. Dikke knuffel je meters en peter. Wie is Peter?

Marthe: onze bloemige ADD'er van de groep = Algemene Dagelijkse Dril. Marthe haar aandachtsspanne is max 3 centiliter. Een enthousiastere en speelser lid kunnen wij ons niet voorstellen. Er valt weinig negatiefs te zeggen behalve het feit dat de afwas door jou niet aangeraakt is.

Vechtzweep is een zweettaart

Bedankt om ons jaar zo mega fijn te maken! Een betere groep dan jullie voor Charlotte en Stien's eerste jaar en Roel zijn tweede jaar was onmogelijk! We zien jullie in september hopelijk allemaal terug, jammer genoeg niet meer met ons als leiding... WE LOVE YOU! En niet vergeten dit jaar was EPIC en veel meer dan alleen maar groen!!

Stien pinkt traantje weg

Charlotte zegt stop omdat ze anders mee gaat wenen

Roel kijkt met een glimlach terug op dit jaar

Van jullie kapoenen
Raoel, Char en Stein

KNIM

Hoyh fakka medestrijders ik ben Casper jullie leiding van 2019 op 2020
en ik geef mepel telk aan Hugo

Mepel telk van wijzererts tot riviersteen jullie krijgen allemaal exceem,
zalm tot Hugo bommetjes in de hudo. Wortelkwadraatsteen. Roel maak
mij nat hahahaha wat was ik krokant.

Hanne lijkt op lien

Lien niet op Hanne

Julie is kleinererts

Tijs is grotererts

Mindie is nog kleinerertser

Naomi is praarterertskwradraadzalmsteen

Cherissa is een destybrok

Ferre algario kwadraaterts

Hendrik is Hendrikaperts

Hugo is nóg niet ontploft

Beerse is een openhaard

Oké genoeg boelsjit nu moet ik dingen over jullie verzinnen die minder
met steen en erts te maken hebben.

Fonds berre mag voortaan altijd de karweien voorlezen. Moest Peter
weten wat gij hebt uitgestoken op 24 zou hij misschien wel trots zijn!
Toch blijft ge wel de big daddy van heel de sjo.

Hendrik fakka medestrijders niet mee op kamp Loezer. Nanou mist u
echt hard! Wij u maar een beetje.

Huh Wouter is niet mee op kamp

Tijs met kaat doe jij geen vlieg kwaad geen haat keizerkwadraad

De kip is ontkruid

Julie is ros geweest en probeert dat te verbergen met competitiefheid. We
kwamen aan in een dorp met een pot op mijn kop. Die pot is even veel
metaal als uw beugel.

SJO

Nanou is toch verliefd op Hendrik je weet zelf Julie heeft een boontje voor ferre

Hey Lien, je bent heel behulpzaam hier maken we graag gebruik van. Je bent de zus van Hanne...leukste tweeling van de ksJ! Je bent altijd heel bezorgd maar mag ik volgende keer wel krokant naar de boer fiet-sen?2350 pauwer

Ha nee hanej Hanne jij bent zeer tot super leuk behulpzaam en lief je hebt egt goed gedragen tijdens 24uur daar zijn we trots op maar toch krijgen jij billekoek van Julie

Cherissa is een vechtersbaas. Ze rolt graag in het gras met Hendrik oh nee wacht ze is allergisch aan gras. In de nacht is ze altijd van wacht met drinken ik haar macht.

Mindie is nog kleiner dan Julie bruhhhh. Van af dat het donker werd veranderde ze in Spider man OKRUUUUUUUUUuuuuuuuuuhhhhh-hHHHH

Naomi je bent toch wel zeer tot super apart je hebt echt coole kleren en bent gewoon heel raar jou haren verpesten wij met veel verdriet grapje weten eigenlijk niet wat we moeten zeggen wat je bent echt in de vijver gegooid hhighi je wandelt wel echt goed door op de dagtocht en bent creatief je eet ook altijd je bordje op en lacht wel veel dat is toch wel grappig toch wel ja naomi is ook echt een sultan en speelt ook de rol van aria.

Kasper is een krokante kaaskroket en moet ni eens proberen te gaan slapen in denacht ook zou het geapprecieerd worden mocht hij geen kinderen meer pesten oké genoeg gebullshit
Tot volgend jaar ;)

SJO

~Bouillon~

Voor zijn kasteel en duizend andere dingen !

Tussen de meanders van de rivier Semois en de grootse uitzichten nodigt de streek van Bouillon in de Ardennen je uit tot een uitzonderlijke ontmoeting met de natuur en de geschiedenis. Adem met volle teugen en beleef het avontuur !

Het Kasteel of de Burcht van Bouillon is een hoogteburcht van middeleeuwse oorsprong die het Belgische stadje Bouillon, in de provincie Luxemburg domineert. De burcht is strategisch gelegen op een lange rotskam in een lus van de rivier de Semois, die er aan twee kanten langs stroomt. De vesting bestaat uit drie delen die door bruggen met elkaar verbonden zijn tot één aaneengesloten geheel. De oorsprong van de burcht is terug te voeren naar de vroege Middeleeuwen. Het kasteel behoorde aan Godfried van Bouillon die het in 1096 verpande om zijn Eerste Kruistocht te financieren. De burcht had tot na de Belgische Revolutie in 1830 steeds een militaire functie en werd meermaals grondig verbouwd om te voldoen aan de vereisten van de wijzigende krijgsvvoering en om weerstand te bieden aan krachtiger wapens sinds de opkomst en ontwikkeling van de artillerie. Toch zijn veel oorspronkelijke elementen bewaard en bleef de sfeer van een middeleeuwse ridderburcht aanwezig.

Boven een rotsmassa van 340 m x 40 m torent de burcht 50 meter boven de Semois. De gebouwen uit de 11de eeuw zoals de slottoren (donjon) en twee bijhorende torens zijn verdwenen. Uit dat tijdperk zijn er nog onderaardse gangen. Er is een uit de 13de eeuw stammende Godfried van Bouillon-zaal die is uitgehakt in de rotsen. En er is een 65 m diepe waterput waardoor er tijdens belegeringen steeds drinkwater was. De burcht veranderde meermaals van uitzicht door extra vestigingswerken en transformaties, onder meer op het einde van de middeleeuwen en in de 16e en 17 eeuw. De gebouwen die momenteel zichtbaar zijn, zijn daarom allemaal van in en na de 16de eeuw. De dominante Oostenrijkse toren stamt uit 1551.

en lokale bezienswaardigheden

Streekproducten

en lokale bezienswaardigheden



Streekproducten

Dagen en dagen dwaalde ze door de bossen en velden, die om het meer lagen. Plotseling kwam er een enorme, zwarte poema op haar af. Het meisje beefde van angst en schrik, want ze dacht niet anders of het dier wilde haar verscheuren. De poema had echter op een afstand gezien, hoe het meisje zo liefdevol de ree had verzorgd. En omdat een van zijn poten erge pijn deed van een ongeval bij een mislukte jacht, en hij er niet meer op kon staan, hoopte hij dat het meisje ook hem zou kunnen verzorgen. Hij stak haar zijn poot toe en ze zag hoe een grote doorn tot diep onder de vacht stak.

De doorn trok ze er heel langzaam en voorzichtig uit, waarna ze met haar vingers, waaraan nog restjes van de geneeskrachtige kruiden zaten, over de pijnlijke plek wreef. De poema likte verheugd haar handen en deed toen een paar stapjes om haastig weer weg te gaan. Toen bleef hij afwachtend staan en keek naar het meisje om. Daarop deed hij weer een paar kleine stapjes en keek weer om. Het meisje begreep, dat de poema wilde dat ze met hem meeding en omdat het al snel donker begon te worden, besloot ze hem maar snel te volgen. Misschien kon ze in zijn hol de nacht doorbrengen.

Ze liepen verder door het bos, stroomopwaarts langs een beekje, en onderweg stopte de poema plots, alsof hij bevrozen was. Het meisje bevroos ook, bang dat er gevaar op de loer lag. Waarvan zou zo'n grote poema bang kunnen zijn? Ze zag de poema naar het water staren dat hier snel stroomde. In een flits zag ze een kanjer van een vis langszwemmen, maar voordat ze goed wist wat er gebeurde, had de poema die al in zijn mond. De jacht was gelukt. Vrolijk liepen ze samen verder.

Toen ze in het poemahol aankwam, versmachtte ze van de dorst. Want omdat ze aldoor bezig was geweest met het verzorgen der gewonde dieren, had ze helemaal vergeten om zelf te drinken. De poema zag al gauw, dat zijn weldoenster zo'n erge dorst had en hij snelde weg om water voor het meisje te gaan halen. Toen hij terugkwam, droeg hij tussen zijn voorpoten een doodshoofd, gevuld met heerlijk koel water. Terwijl het meisje dronk, schoot het plotseling door haar gedachten, dat dit wel eens het ontbrekende doodshoofd van haar geraamte kon zijn. In koortsachtige haast begon ze nu alle beenderen en beentjes uit haar mandje zó naast elkaar te leggen, dat het geheel de vorm van een mens kreeg. Als laatste stuk legde ze daar ook het zo juist gevonden doodshoofd bij.

En ja hoor, het paste. Haar handen beefden van opwinding en zo kwam het, dat ze aan een scherp beentje haar vinger prikte. Er kwam een druppel bloed uit het wondje en dat viel precies op het geraamte dat op de grond lag. En toen gebeurde er iets wonderlijks... Op hetzelfde ogenblik veranderde het geraamte in een jonge knappe Indianenhoofdman. Die jonge hoofdman was vroeger door de boze tovenaars gedood, waarna ze zijn gebeente in de rivier had laten wegdrijven. Doordat het meisje nu echter al de beenderen weer bij elkaar had gezocht en daarbij ook nog haar eigen bloed er op had laten vallen, was de betovering verbroken en keerde de jonge hoofdman weer tot leven terug. Hij stapte op het meisje toe en omhelsde haar. En plotseling bemerkte zij, dat nu ook haar eigen afschuwelijke doodshoofd was verdwenen en dat ze weer haar gezicht van vroeger had terug gekregen.

De jonge hoofdman en het meisje hielden al gauw heel veel van elkaar. Zij trouwden en leefden nog lang en gelukkig samen. En ook de poema, die het meisje naar zijn hol had meegenomen, heeft hen nooit meer verlaten.

Einde!

Denkpuzzels: (vraag de antwoorden maar aan je leiding)

1. De man in de lift

Een man woont op de tiende verdieping van een gebouw. Elke dag neemt hij de lift om naar beneden te gaan naar de begane grond om te gaan werken of om te gaan winkelen. Als hij terugkomt neemt hij de lift naar de zevende verdieping en loopt de trap op om zijn appartement op de tiende verdieping te bereiken. Hij heeft een hekel aan lopen, dus waarom doet hij dat?

2. De man in de bar

Een man loopt een bar binnen en vraagt de barman om een glas water. De barman trekt een pistool en richt het op de man. De man zegt 'Bedankt' en loopt naar buiten.

3. De man die zichzelf heeft opgehangen

Er is een grote houten schuur die volledig leeg is op een dode man na die aan het midden van het centrale dakspant hangt. Het touw om zijn nek is tien meter lang en zijn voeten zijn drie meter van de grond. De dichtstbijzijnde muur is 20 voet verwijderd van de man. Het is niet mogelijk om op de muren of langs de spanten te klimmen. De man heeft zichzelf opgehangen. Hoe heeft hij dat gedaan?

4. Dood in een veld

Een man ligt dood in een veld. Naast hem ligt een ongeopende verpakking. Er is geen ander wezen in het veld. Hoe is hij gestorven?

5. De Dodelijke Schotel

Twee mannen gingen een restaurant binnen. Ze bestelden allebei hetzelfde gerecht van het menu. Nadat ze het geproefd hadden, ging een van de mannen naar buiten en schoot zichzelf neer. Waarom?

When ya finish the Capri sun pouch in 1 succ



Capri sun is just
CRUNCHY water

Capri memes



Capri memes



Kleurplaat

Kleurplaat



Met dank aan

Maarten Van Buren (Kinderhook (New York), 5 december 1782 – aldaar, 24 juli 1862), was de achtste president van de Verenigde Staten (1837-1841). Hij is de enige president die Engels niet als moedertaal sprak, want hij sprak Nederlands, en de eerste president uit New York. Hij was een belangrijke organisator van de Democratische Partij, een dominante figuur in het tweepartijensysteem en de eerste president van niet-Britse afkomst - zijn familie was Nederlands. Hij was de eerste president die geboren werd als Amerikaans staatsburger, zijn voorgangers waren geboren als Britse onderdanen voor de Amerikaanse Revolutie.



Onder zijn bewind vond de zogenoemde Trail of Tears plaats. De verplaatsing van de Cherokee-indianen, of Native Americans, van hun land naar het huidige Oklahoma. Deze volksverplaatsing was gestart onder het bewind van Jackson en mede mogelijk gemaakt door Van Buren. Van Buren sprak in meerdere brieven zijn trots uit over deze overwinning voor de Amerikanen. Een vierde van de indianen die van gebied moesten veranderen, stierven uiteindelijk aan ziekten, overhitting en overige omstandigheden.

Tijdens zijn presidentschap was Van Burens mening over slavernij in lijn met die van zijn partij. De Democraten genoten veel steun in het zuiden van de Verenigde Staten en dus waren ze ook voor het gebruik van slavernij. Na zijn presidentschap veranderde Van Buren echter van mening en in de latere jaren van zijn leven begon hij wetten te steunen die slavernij uit probeerden te bannen. Bij het begin van de Amerikaanse Burgeroorlog stond hij aan de kant van de Union, oftewel het noorden.