

Daily Toeter

KSA SJB

V.U.: Floris Voorthuyzen Oude Dijk 74 2300 Turnhout België



Jaargang 1 | Nr.2
Augustus 2020
Dagelijks

Lieve kindertjes, en minder lieve kindjes, gegroet! Wanneer jullie dit lezen, is het kamp officieel begonnen. Wij zijn daarentegen dit boekje nog aan het schrijven voordat jullie op de wei aankomen. Dit is dus een boodschap uit het verleden (cue aliengeluiden).

Vanuit het recente gisteren hebben wij jullie wel wat te vertellen. In de eerste plaats hoe hard wij ernaar uitkijken dat er eindelijk blije jonge gezichtjes op de kampwei zullen rondlopen, in tegenstelling tot de verzuurde oude knakken waarmee wij hier al een aantal dagen opgescheept zitten.

Verder ook nog wat praktische informatie die jullie ook in het boekje van gisteren (en dus onze vandaag: huh?) konden vinden. Wij willen deze boekjes namelijk niet in ons eendje (kwak) maken. We kunnen jullie hulp erg hard gebruiken. “Hoe kunnen we dan toch helpen?!” horen we jullie al verontrust uitschreeuwen. Het is eigenlijk best eenvoudig: maar een korte lijst van een achthonderdtal bladzijden waarop jullie alles schrijven wat jullie weten, en dan kunnen wij daar de leukste weetjes uitkiezen om in de wist-je-datjes te schrijven. Als dat jullie wat te veel werk lijkt, kan je je wist-je-datjes ook altijd komen vertellen aan de redactietent (naast de koks aan het vijvertje) tijdens de halfplatte rust, en dan zorgen wij dat ze de volgende dag al in jullie Daily Toeter staan!

De Redactietent is trouwens ook de plaats waar je brieven naar huis kan komen sturen. Wij hebben postzegels en kaartjes te koop voor zeer vriendelijke prijzen. Mis je je mama? Kom ermee naar ons!

Zijn er nog problemen waarmee je zit, prangende vragen, onverwachte liefdesverklaringen, belastingsontduikingsschandalen die aan het licht moeten komen, dictators wiens loodzware bewind eindelijk eens ontmanteld moet worden, of gewoon een bedankje aan de koks voor het lekkere eten: jullie kunnen er altijd mee bij ons terecht.

WAT LEEST BAS VANDAAG?



Hoe val
ik snel in
slaap?

BAS LEEST

BAS LEEST

wIsT jE DaT...

- zwaluws soms koeien volgen om de wormen achter hen aan uit de stront te plukken?
- er 4 chemische elementen naar 1 klein Zweeds dorpje genoemd zijn?
- dit dorpje Ytterby heet?
- ongeveer 90% van de wist-je-datjes waar zijn?
- er meer vliegtuigen op de bodem van de oceaan leven dan duikboten in de lucht?
- we dichterbij de dinosaurussen leven dan bij de zon?
- Pepsi ooit een zeemacht was?
- sommige garnalen zo hard kunnen slaan dat er een vacuum wordt gecreeerd?
- mijn computer geen trema's kan tikken?
- we als grapje een trema op de e van trema gingen zetten maar dit dus ook niet gaat?
- Floris zijn autisme geen halve pagina wist-je-datjes kan tolereren?
- Lukas zijn autisme geen halve pagina wist-je-datjes kan tolereren?
- Jonas zijn autisme geen halve pagina wist-je-datjes kan tolereren?
- kaas grotendeels uit kaas gemaakt is?
- gatenkaas minder kaas bevat door de gaten?
- meer gaten wel betekent meer gatenkaas en dus meer kaas maar ook minder kaas?

Wist-je-datjes

WIST JE DAT...

- krokodillen en schildpadden al bestaan sinds de tijd van de dinosaurussen?
- krokodillen hun prooi verslinden door super snel rond te draaien?
- haaien zelfs al voor de dino's bestonden?
- haaien heel hun leven lang nieuwe tanden krijgen?
- haaien kraakbeenvissen zijn?
- dit betekent dat hun skelet even zacht is als je oor?
- San Francisco op een tektonische breuklijn is gebouwd?
- men verwacht dat deze breuklijn op elk moment een super verwoestende aardbeving kan veroorzaken?
- in delegeren het woord "eren" zit?
- het illegaal is 40 kippen op 3 vierkante meter te houden?
- de boer dit toch doet?
- er dit jaar weinig kamelen op de wei zitten?
- er in de Redaktietent soms wel kamelen te vinden zijn?
- pauze werkt?
- Lukas zijn blote voeten aanheeft?
- de hartenheer geen armen heeft?
- de CEO van Royco niet echt Roy heet?
- astronauten niet zo slim zijn?
- de echte slimmeriken achter 10 meter glas zitten en Duits spreken?

Wist-je-datjes

Wist-je-datjes

~De konijnen van de boer~

Bas



en lokale bezienswaardigheden

6
Streekproducten

Baselientje



en lokale bezienswaardigheden

Streekproducten

Nu woonde dicht bij de woning van het opperhoofd een boze tovenares. De vrouw ging naar deze tovenares toe en gaf haar veel geld. Daarvoor in de plaats kreeg zij een toverzalf, die was gemaakt van het merg uit de beenderen van een dode. Tegen de vrouw van het opperhoofd zei de tovenares: “Als je deze zalf op het gezicht van je stiefdochter smeert, verandert haar eigen lieve gezichtje in een doodshoofd.” De tovenares vergat er echter bij te vertellen, dat alles, wat met deze toverzalf werd aangeraakt, er als een geraamte zou gaan uitzien. Zo kwam het, dat de vrouw ook zichzelf een lelijke poets zou bakken, maar dat wist ze toen nog niet.

Op de avond vóór het huwelijk ging de stiefmoeder in het geheim en heel stilletjes de kamer binnen waar het jonge meisje in diepe slaap lag. De toverzalf had ze meegenomen en hiervan smeerde ze voorzichtig wat op het gezicht van het slapende meisje. Maar omdat de toverheks niet precies had gezegd, wat ze allemaal moest doen, nam de vrouw bij haar boze daad geen voorzorgsmaatregelen. Zodoende kwamen ook haar vingers, ja, zelfs haar hele hand met de zalf in aanraking. De volgende morgen stroomde het huis van het opperhoofd al vroeg vol met familieleden en genodigden die bij het huwelijk aanwezig zouden zijn. Na het huwelijk zou er een prachtig feest zijn. Toen iedereen aanwezig was, kwam ook de bruid binnen.

Zij had een zilverwit kleed aan met een gordel van gekleurd slangenleer om haar middel. Even bleef zij op de drempel staan kijken naar het gewemel van de vele gasten. En wat er toen gebeurde, daar begreep het meisje niets van... Plotseling begonnen alle aanwezigen te schreeuwen van angst en velen waren zelfs zo bang, dat ze hard wegliepen. Want het meisje wist niet, dat haar gezichtje door de zalf van de tovenaars veranderd was in een grijnzend doodshoofd.

Wordt vervolgd...

Verhaaltje

Hallooooooooooooooooooooooooooooooo redaktor Jonas hierm

Aangezien ik een voorliefde voor het consumeren van voedsel heb ga ik jullie onze gloednieuwe rubriek presenteren namelijk cooking with the cok. Vandaag krijgen jullie voorgeschoteld

Ontbijt:

- bammen met bammen

Middageten:

- soep met soep

Avondeten:

- une pastelini met zalm en speciaal op aanvraag van Sarah Willikens leiding 1-3, een goede portie brokoali erbij.

Groetjes en tot morgen met meer cooking with the cok,

Redaktie out



Koken met de koks



Oplossing van gisteren:
rommel, klopjacht, cupido

Breinvoer

Breinvoer



Kleurplaat

I HAVE A SURPRISE FOR YOU.

IT'S POOP.

Come on in ladies,



the water is just fine

Mememes

Mememes



Memes



Memes

Uit de oude doos



Met dank aan

Joseph Rudyard Kipling (Bombay (Brits-Indië), 30 december 1865 – Londen, 18 januari 1936) was een Britse schrijver en dichter. Hij schreef onder meer *The Jungle Book*, met onder andere de verhalen over het jongetje Mowgli dat door wilde dieren wordt opgevoed. Hier werden meerdere films op gebaseerd, onder andere door Disney.

Tot de andere verhalende werken van Kipling behoren onder meer *Plain Tales from the Hills* en *Kim*. Kipling ontving in 1907 als eerste Brit de Nobelprijs voor Literatuur. Zijn gedicht *If—* (1910) werd in 1995 door de Engelsen verkozen tot hun favoriete Engelse gedicht. Het is een advies van een vader aan zijn jonge zoon. Het verhaal *The Man who would be King* is verfilmd, met Michael Caine en Sean Connery.

