

# De Mandist

A surreal black and white illustration. In the foreground, there's a classical temple with several statues of women in long dresses, each holding a spear. The sky is filled with flying fish and sharks. In the background, there are more statues and a large classical building with columns. The overall scene is a mix of ancient Greek/Roman architecture and modern, fantastical elements like flying fish.

Een boekje vol  
zin en onzin  
feiten en wecjes  
raadsels en puzzels  
Verhalen en fluisterboeken

Veel leesplezier!

## REDACTIONEELTJE

Hey hey hey!

Eerst en vooral willen we jullie van harte verwelkomen op wederom een veelbelovend kamp! De koractie (Koks en redactie, Lees; kOrAKsie) heeft er al verschrikkelijk veel zin in, en jullie dan?

Voorlopig zitten wij in peinzende gedachte weggeslibt aan de kant van de kokstent in de ontwrigting van het geheel. De oksel van de site (lees; siete) geankerd als een baken van waarheid. Ne t'enquitee pas! Bas kijkt aarzelend over de wei als hij de leden ziet voorbij tsjokken...hij woont namelijk in de buitenste velden van het einde van de wereld – da's dicht bij de schelde –. De aarzelende blik stemt van de rarigheden en zeer extraordinaire vogels die zich voordoen op de weide.

Een nies-scheetje breekt de stilte, "het was de band!". Nu we het toch over banden hebben; de ksj band. Er is geen gelijkwaardige noemenswaardige andere, dat weten enkel jullie en wij. De wei, een prachtexemplaar. Het zuidelijke exterieur gecombineerd met een fraaie constructie en de exentrieke topografie van het landschap.

OPGEPAST: de rivier bevat salmoniak, een variant van salmonella. Vrouwen verliezen er haar en mannen hen waardigheid. De regenachtige dagen zijn voorlopig achterwege... Drie dagen zonnenschijn gevolgd door

wederom een wolkregio a.k.a.(also known as) een cumulo nimbus trekken over deze regio. Desalniettemin; vergeet niet te kijken naar de vallende sterren.



*Atlantist 1: Rekoraktie. Van links naar rechts 'Basbasour; Rider of Flows; Fonske; Slick Nin''*

Met vriendelijke groet, 'De Rekoraktie'.

## Atlantizoïde

Op een mooie dag in de stad Atlantis waren Xenos en Nireas aan het spelen in de tuin van hun vader. Ze waren het al gewoon, alle rijkdom om hun heen. Huizen van goud, straten van koper in plaats van beton. Maar voor hen scheen het mooiste goud aan de hemel, de zon. Daar konden ze eeuwig bij wegdromen. En in het midden van hun stad, stond de mooiste tempel die ze gezien hadden, de enige tempel die ze gezien hadden trouwens. De tempel was gewijd aan Poseidon, god van de zee. Want hun stad was omringd door de zee, overal waar ze keken zagen ze wel een stukje zee.

Maar Poseidon was niet tevreden over zijn volk. Hij had ze welvaart gegeven, veel goud, magnifieke huizen, prachtige tuinen en akkers, fruitbomen in overvloed zodat ze altijd eten genoeg hadden. Maar de inwoners van Atlantis hadden geen aandacht meer voor hem, ze gaven hem geen offers meer, ze aanbaden en eerden hem niet meer. Ze waren al weken lang een plan aan het maken en Poseidon was daar iets te weten van gekomen door zichzelf te vermommen als een inwoner van Atlantis. Ze gingen op zoek naar nieuwe gebieden, om daar te plunderen en te veroveren. Poseidon was woedend, maar liet ze nog even hun gang gaan. Zeus was het ook te weten gekomen en beval Poseidon iets te doen. En de God van de zee zei dat ze het aan hem konden over laten.

Een week later stuurden de inwoners van Atlantis een vloot op verkenning met de opdracht om land te zoeken en zo snel mogelijk terug te keren. Maar de vloot kwam nooit terug. Een jaar later stuurden ze weer een vloot op verkenning, maar nu met wel 50 schepen. En Poseidon deed juist het zelfde als eerder. Hij liet de schepen zinken. En omdat hij eerst al in een droom verschenen was aan de leider om te zeggen dat hij moest ophouden, liet hij zijn toorn uit op Atlantis. Een reusachtige vloedgolf van wel 30 meter hoog stortte zich op Atlantis, en na een paar minuten was de hele stad van de zee verdwenen.

Bron: oude spreekbeurt

## Anoniempje

Beste Rekoraktie

Soms op kamp ben ik bang dat al mijn kleren nat gaan worden omdat ik in een plas slaap. Vorig jaar was het zo vervelend wakker worden met koude; natte voeten!! HELP.

Groetjes  
Anoniem

---

Beste Anoniempje

We kennen het fenomeen. Wijzelf worden vaak geteisterd door dergelijke vervelende waterzakken. De pakistaanse 'ammekens' hebben soms ook last van dezeer gezwollen. Wij als koks hebben de eerste verdieping van de penthouse tevens opgesteld met dergelijke uitdagingen, en ons team van expertae (experts, red.) raadt jullie aan de laagste zone van de tent optimaal te gebruiken als slaap- en stockage zone. Hieronder vloeit namelijk al het water perfect weg in de grond (logisch toch). Een tweede optie bestaat uit de verhoging van het gehele grondzeil en zodoende slaapt men onder het zeil; bovenop het gras.

Hopelijk helpt deze informatie. Veel succes en plezier op kamp!

Groetjes, Rekoraktie

**wanneer je op kamp vertrekt**

**Vandaag!**



kamp!  
oh wat een ramp!  
moet ik m'n familie missen.  
en alleen op de wc pissen.  
en mijn vrienden slissen.  
en doen aan snoepjes weggrissen.  
eerste dag; haha wat een lach!  
het was zo gezellig.  
en ook zo blubblubbellig.  
ik wil nooit meer terug.  
OH MY GOD EEN MUG!  
IK GA TERUG!  
pfff , weer terug thuis voor de buis.  
was ik nou maar nog op kamp.  
't was zo gezellig.



## DINSDAG'S DILLEMA

Soms vraag je jezelf af waarom wat wat is en wie wat hoe zijn. Om deze eenvoudige reden hebben wij voor jullie elke dag (ja, je leest het goed) een onmogelijk dilemma opgemaakt. Breng gerust je antwoorden binnen bij de redaktoraktie!

### JE HEBT EEN RATTENSTAART



OF

AL JE KLEDING JEUKT



*This page was left intentionally blank*

Kamp 2016 - GOUVY - KSA SJB Turnhout